



Een piepklein zaadje met enorme groeikracht

**Zaadjes hebben een goede verzorging
nodig om te groeien.**

**Licht, lucht, zon, rijke grond, water en een
zorgzame tuinier.**

*We geloven en vertrouwen
in de groeikracht van kinderen.
We zien in hen 'het wonder' gebeuren.*

In al onze kinderen zien en ontdekken we
vele mogelijkheden en talenten. Ze zijn
allemaal uniek en dragen, net als de
zaadjes, een groeikracht in zich.

We willen in onze school zorgen voor een
omgeving die de kinderen alle kansen geeft
om te groeien tot zelfstandige, warme
mensen.

Als team worden we opgeroepen om hen te
omringen met de allerbeste zorgen.

Het verhaal van Jezus inspireert ons om hen
het beste te geven van onszelf zodat ze
goed kunnen groeien.



*Wat we voor onszelf wensen,
gunnen we zeker ook aan anderen.*

Welbevinden

Om goed te kunnen leren, is het nodig dat kinderen in
vertrouwen en geborgenheid hun gedachten en gevoelens
een zinvolle plaats geven, er op een fijne manier mee leren
omgaan en ervaringen delen zodat ze een positieve, stevige
basis hebben om te groeien.

Betrokkenheid

Om goed te kunnen leren, betrekken we kinderen zoveel als
mogelijk op een actieve manier bij de lessen, de activiteiten,
de verschillende hoeken ...

Respect

Om goed te kunnen leren, laten we kinderen ervaren dat
zorg dragen, aanvaarden, aandacht hebben voor jezelf, de
anderen en de wereld, een meerwaarde is bij het
ontdekken. Uniek en verbonden zijn, vormen immers een
rode draad in onze schoolwerking.

Zorgzaamheid

Om goed te kunnen leren, willen we alle kinderen passende
(extra) hulp bieden en vragen hen en de ouders mee
verantwoordelijkheid te dragen voor een fijne
schoolomgeving.

Persoonlijke groei

Om goed te kunnen leren, vertrekken we vanuit de talenten
en mogelijkheden van de kinderen en geven hen de tijd om
op eigen tempo en met vallen en opstaan, breed te
ontwikkelen.



*Een school is als een boom
met bladeren om onder te schuilen,
een hoge tak om veel te zien
en een stam die veel steun geeft.
Maar hoe hoog de boom ook is,
een boom kan nooit zingen,
enkel de vogels die erin wonen.
Een school betekent niets
zonder het gekwetter van leerlingen,
elk met zijn eigen liedje.*



welkom

Vrije Basisschool Wortegem

Gotstraat 1A

9790 Wortegem - Petegem

tel: 056 68 93 29



Ons schoolverhaal

Het piepkleine zaadje

Jezus vertelde over het koninkrijk van God.
Hij nam een piepklein zaadje in zijn hand.

*“Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje.
Het is heel klein als je het zo ziet.
Maar als je het in goede grond plant
en veel water en licht geeft,
dan wordt het een hele grote mosterdboom.
Hoog en met wel honderd takken.
In de takken nestelen vogels zich
en in zijn schaduw zoeken
mens en dier beschutting.
Het koninkrijk van God begint
net zo klein als dat mosterdzaadje.
Maar als we goed zorg dragen voor elkaar,
dan wordt het goede nieuws
steeds meer verspreid.
En zo wordt de wereld steeds beter.
En zoals mens en dier
uitrusten in de schaduw van de mosterdboom,
Zo kunnen wij dan uitrusten in de liefde van God.”*

naar Mc 4, 31-32

onze kleuren



De Vrije Basisschool
Wortegem
is **verbonden** met alle andere
katholieke scholen.

zoveel

Samen
doen we
Meer

Beste ouders,

Jullie zijn van harte welkom in onze
Vrije Basisschool **Wortegem**

School maken vandaag is een samenspel.
Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur ...
zorgen samen voor een boeiende en leerrijke
omgeving waarin kinderen, met vallen en
opstaan, kunnen en mogen leren.

Daarom kiezen we de weg van **de dialoog**, met
alle partners, om in het belang van iedereen te
genieten van wat mooi is en aan te pakken wat
beter kan.

Willen jullie meestappen in dit verhaal?
SUPER! DANKJEWEL!

Het schoolteam

U kan de integrale versie van dit opvoedingsproject vinden
op de website van de school. Wie graag een papieren
exemplaar wil, kan dit steeds vragen op het secretariaat.

Ik en jij mogen ontdekkend leren.
Ik en jij leren vanuit de eigen talenten.
Ik en jij zijn belangrijk
Ik en jij staan samen in de wereld.